

Meet & Greet ride Moezel

door Luuk - 23 april 2015

De meteorologen voorspelden schitterend weer en dan wordt het natuurlijk tijd voor een motorritje. Peter en ik hadden wel weer eens zin in iets "buitenlands".

We hoefden er niet lang over na te denken: de Moezel. Vorig jaar hebben we de Moezel bewust een jaartje overgeslagen, maar we hadden er beiden weer zin in. De eerste Meet & Greet buitenland was een feit, met Cochem aan de Moezel als bestemming.

Op zaterdag snel een e-mailltje uitgestuurd, maar alleen Harry kon zich vrijmaken voor een vertrek op maandag. Vele SkyRiders stuurden een e-mailltje van verhindering; de aankondiging van deze rit lag natuurlijk aardig dicht bij het vertrek.

Op zondag nog even een hotel gezocht en hotel Weissmühle, waar we al vaker verbleven, bleek vol te zitten. Geen probleem, want dan wordt het tijd om eens een ander hotel uit te proberen. Het werd Flair Hotel Am Rosenhügel, gelegen in Cochem aan de overkant van de rivier. Prima locatie, op zo'n tien minuten lopen naar het centrum, en met prima motorparkeerplaatsen.

We vertrokken op maandag 20 april en hebben de routes van de buitenlandrit uit 2012 gereden. Waarom iets nieuws bedenken, als er al iets moois beschikbaar is? De heenrit was weer schitterend, zeker zo rijdend in het zonnetje. Bij aankomst in Cochem kon meteen het terras worden uitgetest, want de temperaturen liepen hoog op.

Op de tweede dag hebben we de route langs Leiwen gereden. Een prachtige route, met momenteel weer super goed asfalt. Tijdens de rit werd de hoeveelheid kleding steeds minder; voeringen en truien werden opgeborgen en de handschoenen werden vervangen door zomerhandschoenen. De temperatuur liep dan ook op naar 24 graden; heerlijk. Het bleef die dag nog lang warm en een diner op het terras aan de haven was een waar feest.



Motoren aan de Moezel - het blijft mooi



De bekende vliegtuigbunkers bij vliegveld Hahn

Op woensdag 22 april hebben we de terugweg weer aanvaard. Over werkelijk prachtige wegen ging het door Duitsland naar België. Het motorrijden door België viel ons alle drie tegen; slechte wegen, veel lintbebouwing en weinig te beleven. Ook het landschap heeft niet het mooie dat we graag zien. Dit gedeelte van België kunnen we in het vervolg maar beter mijden of snel doorheen rijden.

De temperaturen waren inmiddels niet boven de negen graden uitgekomen en de voeringen, truien en winterhandschoenen werden weer te voorschijn gehaald. Na een mooi stukje Limburg werd nog even geluncht en daarna via Maastricht en de A2 naar huis.



Duitsland - de bossen bij de Belgische grens

We kunnen weer terugkijken op een fantastische motorrit; prachtig weer, mooie wegen en uiterst prettig gezelschap. Zo'n spontane buitenlandrit is natuurlijk voor herhaling vatbaar en het motorseizoen is tenslotte nog maar net begonnen!

Mocht iemand een M&G buitenland willen organiseren, dan willen velen hun ondersteuning hieraan verlenen. Routes, info over hotels, etc. zijn veelal al voorhanden waardoor de organisatie niet zo tijdrovend hoeft te zijn.